

# Ik wil vrijheid

Ik zit alleen, helemaal alleen  
Zal ik buiten gaan spelen?  
Of iets lekkers gaan eten?  
Wat zal ik uit kiezen?  
Was het maar echt geweest.....

Ik wil zo graag zelf bepalen  
niet naar anderen luisteren

gewoon mezelf zijn  
dan voel ik me pas fijn

Waarom is oorlog eigenlijk?  
het is toch alleen maar pijnlijk

mensen vechten om geloof en een stukje land  
maar dat stukje land gaat toch in brand

soldaten schieten mensen dood  
maar dat gaat toch nooit meer uit je hoofd?

Waarom kunnen mensen het niet laten?  
Daardoor moeten mensen hun land verlaten

Ik wil vrij zijn en kiezen wat ik wil  
Of vraag ik nou te veel?



Nikola